

JONGE ONDERNEMERS

TEKST *Sanne Tummers* FOTOGRAFIE *Etienne van Sloun*



SANNE KANSELAAR JIJ-IK-EN-WIJ

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis met vaak grote gevolgen voor kinderen binnen een gezin. Soms ontstaat er een situatie waarbij ouders en kinderen er zelf niet meer uitkomen en hulp kunnen gebruiken. Om bij dit soort problematiek een helpende hand te bieden, startte Sanne Kanselaar (31) uit Geleen in 2007 met Jij-Ik-en-Wij, een praktijk voor orthopedagogiek en echtscheidingsproblematiek. Vanuit die praktijk biedt ze programma's aan om kinderen en ouders beter om te laten gaan met de echtscheiding en helpt ze ouders met een ouderschapsplan.

Toen ik klein was, wilde ik... Werken met kinderen of dieren. Aangezien ik niet tegen dierenleed kan, was de keuze snel gemaakt. In eerste instantie wilde ik me richten op kinderen met een verstandelijke beperking, maar dat heeft anders uitgepakt.

Het idee om een eigen praktijk te beginnen, is ontstaan... Doordat ik een bepaalde vrijheid miste. En als je denkt dat je het beter weet, dan moet je het ook maar zelf doen.

Mijn onderneming is een succes omdat... Ik probeer aan te sluiten bij een gezin, de situatie en de problemen die er zijn. Ik ben niet de deskundige die komt vertellen hoe het moet. Ook creëer ik een open en prettige sfeer; de hele situatie is vaak al moeilijk genoeg.

Het beste advies dat ik ooit gekregen heb, luidt... 'Volg je hart' en 'Schoenmaker blijf bij je leest'. Je moet geen dingen zelf willen doen waar je onvoldoende verstand van hebt.

Mijn werkstijl in het kort... Mensen die bij mij komen, moeten een hardloopwedstrijd lopen. Ze zijn gestart, en op een bepaald moment gaat het moeilijker. Toch moeten ze zelf blijven doorlopen. Ik ben degene die hun tussentijds water, sponzen en andere hulpmiddelen aanreikt om de finish te kunnen bereiken.

De belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle onderneming zijn.. Lef, eigenwijs durven zijn en durven toegeven dat je bepaalde dingen niet zelf kunt.

Het voordeel van zelfstandig ondernemerschap boven werken voor een baas is... De vrijheid om te kunnen genieten van de dingen die je doet. En ook de vrijheid om tegen jezelf te zeggen als je iets niet goed doet en anders moet doen.

Ik blijf mijn concurrenten voor door... Kennis op te blijven doen en niet blind te zijn voor de ontwikkelingen om me heen. Ik ben hier zelf al jaren mee bezig, ik heb mijn eigen stijl en visie op mijn praktijk. Daardoor heb ik eigenlijk niet echt het gevoel dat ik concurrenten heb, eerder 'concullega's'.

De combinatie werk en privé als ondernemer vind ik... Best lastig. Ik kan moeilijk loslaten en ben nog steeds verbaasd dat ik telkens denk dat ik het rustig aan kan doen, maar dat het eigenlijk gewoon druk blijft.

Over tien jaar hoop ik... Mijn praktijk verder te hebben uitgebreid, bij voorkeur samen met iemand. Verder hoop ik het ondernemerschap nog meer onder de knie te hebben en vooral door te kunnen gaan met waar ik mee bezig ben.

Limburg is voor mij als ondernemer... Soms lastig, omdat men hier nog weleens geneigd is alles binnenshuis te houden. Dat vind ik jammer omdat ik van mening ben dat men het daarmee veel moeilijker maakt dan nodig is. Ik zie hier langzaam wel verandering in komen.

Mijn advies aan andere jonge (toekomstige) ondernemers... Spring erin, stort je in het diepe en zwem. Laat je niet van de wijs brengen en durf eigenwijs te zijn.